

15. DE BELIJDENISSEN VAN JEREMÍA

Jeremía laat zich in zijn profetieën vijf keer diep in zijn hart kijken. Deze gedeelten worden wel de vijf 'belijdenissen' van Jeremía genoemd. In deze gedeelten geeft de profeet weer wat de last die hem is opgelegd, emotioneel met hem doet. Hij heeft soms grote moeite om de gerichten van God te moeten aanzeggen aan het volk dat hij zo liefheeft. Hij heeft zelf de 'dodelijke dag niet begeerd' (Jer. 17:16). Daarover worstelt hij met God. Hij voelt zich verlaten en vervloekt, net als Job, zijn geboortedag (Jer. 20:14 en Job 3:1-26). Ook vraagt hij, vooral in de vierde belijdenis, met heel zijn hart aan de HEERE om genoegdoening over het onrecht dat hem is aangedaan.

Belijdenis	Bijbelgedeelte
Jeremía beklagt zijn moeder vanwege zijn eigen geboorte. Hij doet dit vanwege de tegenstand die hij ervaart.	Jer. 11:18-12:6
Jeremía klaagt over de uitzichtloze situatie waarin hij verkeert.	Jer. 15:10-21
Jeremía wijst God op tegenstanders die spottend aan de profeet vragen waarom zijn profetieën nog niet zijn uitgekomen.	Jer. 17:14-18
Jeremía bidt of God Zich krachtig wil wreken op de tegenstanders van de profeet.	Jer. 18:18-23
Jeremía vervloekt de dag waarop hij geboren is.	Jer. 20:7-18

11 De HEERE zeide: Zo niet uw overblijfsel ten goede zal zijn! Zo Ik niet in tijd des kwaads en in tijd der benauwdheid bij den vijand voor u tussenkome!

12 Zal ook enig ijzer het ijzer van het noorden, of koper verbreken?

n Jer. 6:28.

13 Ik zal uw vermogen en uw schatten tot een roef geven, zonder prijs; en dat om al uw zonden en in al uw landpalen.

o Jer. 17:3.

14 En Ik zal u overvoeren met uw vijanden in een

oek hebben zij mij niet op woeker gegeven), vervloekt iedereen hem. Overal waar de profeet komt, ontstaan onenigheid (twistes) en ruzie (krakeels).

15:11 De HEERE zwerft Jeremía dat Hij zijn lijden ten goede zal veranderen. Hij zal in tijden van nood voor hem opkomen tegen de vijand (Jer. 2:27-28).

15:12 Jeremía lijkt hier te worden vergeleken met ijzer van het noorden (staat bekend om zijn hardheid) of met staal (koperen, vers 20). Zoals gewoon ijzer niets uitricht tegen deze sterke metalen, zo zal de ijzeren vijand Jeremía niet kunnen breken.

15:13 De HEERE richt Zich tot de vijanden van Jeremía. Hun rijkdommen (uw vermogen en uw schatten) zullen worden geroofd door de Babyloniërs. Dit gebeurt in heel het gebied waar het volk woont (in al uw landpalen), vanwege de bedreven zonden.

15:14 De HEERE zal Jeremía en diens vijanden overbrengen (overvoeren) naar een onbekend land. Gods oordeel wordt voorgesteld als een vuur (zie Deut. 32:22).

15:15 Jeremía bidt of de HEERE hem wil ge-

denken en hem te hulp komt (bezoek mij). Hij vraagt God niet zo veel geduld te hebben met zijn vijanden. Dat kost Jeremía zijn leven (neem mij niet weg in Uw lankmoedigheid over hen).

15:16 Het opeten van de woorden van God betekent dat Jeremía deze woorden helemaal aanvaardde en ook deze woorden verkondigde (Jer. 1:9 en Ez. 2:8). Jeremía belijdt aan de HEERE toe te behoren (naar Uw Naam genoemd).

15:17 Jeremía houdt zich ver van de zonden van het volk (in den raad der bespotters niet gezeten, zie Ps. 1:1) en komt niet waar feestvreugde is (noch ben van vreugde opgesprongen). Vanwege de last die hij ervaart om zijn roeping (vanwege Uw hand) komt hij steeds meer alleen te staan (alleen gezeten). Hij is vervuld met een heilige toorn (gramschap); hij moet een boodschap van oordeel brengen (Jer. 6:11).

15:18 De klacht van Jeremía is dat hij vreselijk lijdt onder de toestand waarin hij zich bevindt. De aanhoudende pijn beschrijft hij als een wond (plaag) die maar niet wil gene-

land dat gij niet kent; want een vuur is ken in Mijn toorn, het zal over u brande

11 tussenkome
opkome

18 smartelijk
ongeneeslijk

18 geheeld te worden
te genezen

21 tirannen
geweldplegers

15 O HEERE, Gij weet het, gedenk mij zoek mij, en wreek mij van mijn neem mij niet weg in Uw lankmoedigheid; weet dat ik om Uwentwil vers draag.

16 Als Uw woorden gevonden zijn, ze opgegeten, en Uw woord is mij vreugde en tot blijdschap mijns harten naar Uw Naam genoemd, o HEERE heirscharen.

17 Ik heb in den raad der bespotters noch ben van vreugde opgesprongen. Uw hand heb ik alleen gezeten, want G met gramschap vervuld.

18 Waarom is mijn pijn steeds dure plaag smartelijk? Zij weigert geheeld te zoudt Gij mij ganselijk zijn als een leuge. Als wateren die niet bestendig zijn?

19 Daarom zegt de HEERE also: Zo gij wederkeren, zo zal Ik u doen wederkeren, gij Mijn aangezicht staan; en zo gij het kos het snode uittrekt, zult gij als Mijn monden tot u wederkeren, maar gij zult tot wederkeren.

20 Want Ik heb u tegen dit volk geste koperen vasten muur; zij zullen wel tegen den, maar u niet overmogen; want Ik ben om u te behouden en om u uit te rukken de HEERE.

21 Ja, Ik zal u rukken uit de hand der Ik zal u verlossen uit de handpalm der t

De HEERE verbiedt Jeremía te naar een begrafenis en naar een feest te gaan. Het volk zal vragen waarom verboden is. Jeremía zal dan het oken, maar ook de belofte dat God he

zen. Jeremía krijgt in zijn wanhoop dat hij de HEERE niet kan vertrouwen. Deze lijkt op water dat uitdroogt die niet bestendig zijn). De profeet geestelijk dorre tijd.

15:19 De HEERE reageert op Jeremía met een vermaning. De profeet tot God keren; dan zal de HEERE laten terugkeren. En dan zal Jeremía in dienst van God zijn (voor Mijn staan). Hij moet het waardevol van wat waardeloos is (kostelijk de uittrekt). Dan zal hij Gods mag zijn. Jeremía mag zich niet tot het Het volk moet juist het voorbeeld feet navolgen.

15:20-21 De HEERE zegt Jeremía beschermen (gesteld tot een koperen muur). De vijanden van de profeet hem niet kunnen overwinnen. De HEERE is met hem en zal hem (uitrukken). Er zullen tegenstanders blijven, maar Jeremía mag wel HEERE hem nabij is. De belofte 1 vers 18-19 wordt herhaald.