

Bij Uitgeverij Den Hertog verscheen een pocketuitgave met korte Bijbelstukjes van H. van Dam. In totaal heeft hij bij alle 375 verhalen een stukje geschreven. Hierin geeft hij in het kort de kern van ieder verhaal weer. Elk stukje is voorzien van illustraties van Jaap Kramer en een vraag om eventueel een gesprekje op gang te brengen. Het is heel goed mogelijk om zo'n stukje te gebruiken als verwerking bij een recent voorgelezen vertelling. Aan de buitenzijde van elke pagina is een verwijzing aangegeven naar het verhaal waaraan het stukje is gekoppeld. Trouwens het is heel goed mogelijk 'In het kort' als dagboekje te gebruiken. Al voor kinderen vanaf 5 jaar. Een goed idee om op deze wijze een herhaling in te lassen.

'In het kort' heeft als ISBN nummer 9. 789.033.127.847 NUR 214/700.

De prijs van dit boekje is € 14,90.

Hier volgt een pagina, zoals het boekje begint:

### God maakte alles

**Wie** heeft alles gemaakt? Zo mooi en zo goed? Ja, dat weten we nog wel: dat heeft God gedaan. God is almachtig. Dat betekent: alles wat God wil maken, kan Hij ook. Ook al is er helemaal niets. Hij hoeft alleen maar te spreken. We noemen dat scheppen. God is dus de Scheper van hemel en aarde. In zes dagen heeft Hij alles geschapen. Onthoud het maar: Op de eerste dag scheidt God het licht. Op de tweede dag de mooie blauwe lucht en de wolken. Op de derde dag zien we de aarde vol met bomen, gras en bloemen, die allemaal zaadjes geven. Daaruit komen weer nieuwe bomen en planten. Op de vierde dag scheidt God de stralende zon, de glanzende maan en de miljoenen pinkelende sterren. Prachtig! Heeft de Heere alles goed gemaakt? Ja, dat zegt Hij Zelf. En wat God zegt, is waar! Altijd! Een plaatje met dieren en planten maakt deze bladzijde compleet.

Als vraag wordt gesteld: In hoeveel dagen heeft de Heere alles geschapen?

De verwijzing is naar deel 1 van het Oude Testament, vertelling 1. Eigenlijk mag dit boekje in geen enkele gezin ontbreken! Neem, lees, bekijk en herlees.