

## DEEL

## I

OP ZOEK NAAR  
GODS WIL

„Soms staan we bij de voordeur te wachten, terwijl de Heere al door de achterdeur naar binnen is gekomen”



Wie Gods leiding wil zien in zijn of haar leven, moet leven vanuit het diepe besef van Gods almacht en alomtegenwoordigheid. Dat druist in tegen de tijdgeest. „Velen leven voor het hier en nu. Ze denken zich aan God te kunnen onttrekken. Die geest dringt ook onze gedachtewereld binnen. We moeten ervan doordrongen zijn dat we een keer voor God zullen verschijnen. Dat zet onze keuzes in eeuwigheidslicht.”

Om een goede keus te maken is een ootmoedige houding nodig. Volgens ds. G.W.S. Mulder betekent dat niet automatisch dat daarmee alle onzekerheid in één keer weg is. „Er kunnen nog vragen zijn. Wonderlijk als de Heere stille overgave schenkt aan Zijn wil en leiding. Die overgave is belangrijk. Zij verbindt in ootmoed en afhankelijkheid aan de Heere. Dan gaat de kramp eraf. Als ik dan een ‘nee’ krijg op een sollicitatiegesprek, is het ook goed.”

## AAN HET WOORD

Dominee G.W.S. Mulder is predikant van de gereformeerde gemeente in Zoetermeer en schreef vorig jaar het boekje *De beslissende keus*, dat de aanleiding vormde voor dit interview.

## 1 Mag je voor alles Gods leiding vragen?

Een baankeuze is natuurlijk wel iets anders dan het kiezen van een paar schoenen. Mag je de leiding van de Heere overal bij vragen? Is dat soms niet oneerbiedig?

De dominee wil er geen stappenplan voor maken. „Duidelijk is dat niet elke keus of opdracht hetzelfde gewicht heeft. Calvijn zegt dat veel gebeden onverhoord lijken. Hij wijst erop dat hoe dichter onze gebeden bij ‘Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede’ komen, hoe meer ze verhoord zullen worden.

Het is dus belangrijk je keuzes te overwegen in het licht van de komst van Gods koninkrijk. Dan krijg je ook licht op hoe belangrijk je die keuzes zelf moet vinden; wat je daarin van de Heere mag verwachten en kunt vragen. Wees bedacht op het voorleggen van eigenbelangen in het gebed.”

De Tien Geboden geven aan wat het kader is waarbinnen je keuzes mag maken. „Als een keus past binnen het kader van Gods wet, heb je een vrijheid van geweten om een besluit te nemen. Wie daar rust op krijgt, mag ervan uitgaan dat het een goede keus was.”

## 2 Hoe herken je Gods leiding? Mag je vragen om een teken?

In Psalm 139 vraagt David aan de Heere of Hij hem op de eeuwige weg wil leiden. Ook vraagt David of God bij hem wil onderzoeken of er een schadelijke weg is. Opmerkelijk is hoe kwetsbaar en afhankelijk koning David zich hier opstelt. Ds. Mulder: „Hij had God en Zijn genade zo nodig. Hij onderwierp zich aan Zijn leiding. Dan heb je geen grote verhalen. Dan weet je dat er niets bij toeval gebeurt. God staat overal boven. Dan schrijf je Hem niet de wet voor door een bepaald teken

te verwachten. Soms staan we bij de voordeur te wachten, terwijl de Heere al door de achterdeur naar binnen is gekomen.”

Bij het vragen om het teken dreigt het gevaar van de arglistigheid van het hart, waarschuwt ds. Mulder: „Je kunt zo naar een teken verlangen dat de wens de vader van de gedachte wordt. ‘Beproeven’ en ‘doorzoeken’, dat moet de toonhoogte zijn. ‘Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere’.

Het is een voorrecht als je in een bepaalde si-

„Je kunt zo naar een teken verlangen dat de wens de vader van de gedachte wordt”

DS. G.W.S. MULDER

tuatie de gunst van de Heere hebt mogen ervaren. Daar mag je ook best met anderen over spreken. Maar vervolgens zal wel uit de vruchten moeten blijken of het waar was. Want dáár gaat het om, om de vruchten!”

Zo’n bijzonder teken – zoals een Bijbeltekst waardoor de Heere rechtstreeks tot je sprak – is God niet verplicht te geven. „Als dat gebeurt is het heel teer, tussen de Heere en de ziel. Dan past verwondering. Daarin ervaart de ziel altijd dat God groot is.”

Lees verder op pagina 59

# Herkennen en erkennen van Gods leiding

De natuurlijke mens ziet altijd liever op het zichtbare, dan op de onzichtbare, levende God. Die hij toch overal in Zijn gaven zou kunnen tasten.

En omdat het verstand de aandacht vestigt op de middelen waardoor de Schepper hem weldoet, jaagt het

die dingen na en bedrijft daarmee geestelijke hoerij. Zo wordt de Oorsprong van alle goed de eer ontstolen die Hem toekomt.

Ach, dat niet over velen, die Christenen heten, dezelfde klacht moest worden aangeheven! Zij weten niet – feitelijk willen zij er niets van weten –

Wie de Gever is en hoe zij Hem moeten danken. Ze roemen de natuur, het noodlot, en ook wanneer zij van den hemel of de Voorzienigheid spreken, is het nauwelijks beter, dan wanneer zij „Baäl” zeiden. In plaats van God te danken, besteden zij Zijn gaven aan de vergoding van het eigen ik’.

K.A. DÄCHSEL

## DEEL

## 2

## KIEZEN, HOE DOE JE DAT?



„Van nature heeft de mens nooit de juiste motivatie”

**Wat er morgen gebeurt, weet de Heere nu al. Ook welke keuzes je gaat maken. Maar worden mensen daarmee een soort robots en zijn hun keuzes eigenlijk geen échte keuzes? Ds. G.W.S. Mulder buigt zich over die vragen.**

**1** **Waarom zijn we verantwoordelijk voor de keuzes die we maken? Alles ligt toch vast?**

Er was eens een man die in gesprek ging met zijn predikant. Hij zei: ‘Dominee, ik heb liever dat u het woordje ‘verantwoordelijkheid’ niet meer gebruikt, want ik kom dat nergens in mijn Bijbel tegen’.

De dominee dacht daar over na. ‘Op zich heb je gelijk, broeder’, antwoordde hij. ‘Dat woord zul je niet in de Schrift tegenkomen. Toch is verantwoording afleggen wel degelijk een Bijbels thema.

Want in 2 Korinthe 5:10 staat: ‘Allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad’.

Ds. Mulder gebruikt deze anekdote om te illustreren dat het gewicht van een goede keuze wel degelijk op mensen rust. „De Heere geeft verantwoordelijkheid. De mens mag kiezen, een dier niet. Dat komt doordat de mens naar Gods beeld is gemaakt. En daar spreekt Hij de mens ook op aan.”

**2** **Waarom geeft God de vrijheid om te kiezen?**

„In Genesis staat dat Adam van alle bomen ‘vrijelijk zou eten’, behalve van de boom van de kennis van goed en kwaad. Voor de zondeval was er dus

vrijheid om te kiezen.”

Die vrijheid was nodig. De Heere gaf de boom van kennis van goed en kwaad namelijk met een reden, zegt de dominee. „De Heere wil vrijwillig gediend worden. Een robot doet niets vrijwillig, die kan alleen maar doen wat hem wordt opgedragen. Een robot handelt niet uit liefde. Bij de mens is dat anders. Een moeder voelt of haar kind iets uit liefde voor haar doet of omdat het alleen maar ‘moet’. De Heere wilde de liefde van Adam op de proef stellen.”

Die vrijheid is nu weg, maar de verantwoordelijkheid blijft staan. „Wij zijn van nature geneigd tot het kwade. Maar God handhaaft wel hetzelfde uitgangspunt als in het paradijs. Hij wil nog steeds gediend worden.”

Of dat zal gebeuren, heeft Hij niet aan de wil van mensen overgelaten. „Naar Zijn welbehagen zal Hij daar zelf voor zorgen. Hij doet dat omwille van het Middelaarswerk van Christus. Daarom herstelt Hij Zijn beeld in het leven van de Zijnen.”

Door Zijn ingrijpen worden mensen wedergeboren. „Daarbij dwingt de Heilige Geest de mens niet, maar Hij vernieuwt de wil en neigt die tot de vreze van Gods Naam. Dan krijgen deze mensen smart over de zonden en gaan ze Hem toch vrijwillig dienen, uit liefde.”

### 3 Hoe kies je voor het goede?

In zijn boek beschrijft ds. Mulder hoe Bijbelse personen omgaan met Gods leiding in hun leven. Welke keuzes maken ze? En hoe?

Een aansprekend voorbeeld dat de verschillende houdingen van twee kinderen van God laat zien, is de geschiedenis van Martha en Maria, de zussen van Lazarus. Maria zit aan de voeten van Christus en luistert naar Zijn woorden. Martha werkt zich

een slag in de rondte en verwijt Maria dat ze daar maar zit. Toch kiest Maria het goede deel, zegt Jezus.

Later, bij de opstanding van Lazarus, mag Martha gelukkig ook getuigen en laten zien dat ze uiteindelijk het goede deel heeft gekozen, maar toch... Kennelijk moest de Heere Jezus haar wel eerst een les leren om zo ver te komen: ‘Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over veel dingen. Maar een ding is nodig!’

Ds. Mulder: „Je merkt bij Martha een spoor van eigenliefde en ze misgunde Maria haar plek. De

„In je motivatie om de Heere te dienen zit nog zoveel van het eigen ik. Dat moet eruit”

DS. G.W.S. MULDER

goede keus maak je als een Maria, betrokken op Gods genade in Christus. Daar was het haar om te doen. Misschien was dat ook wel de wens van Martha, dat weten we niet, maar van nature heeft de mens nooit die juiste motivatie.

Als de Heere in je leven werkt, gaat zich de strijd voltrekken die je bij Martha naar voren ziet komen. In je motivatie om de Heere te dienen zit nog zoveel van het eigen ik. Dat moet eruit. Er moet een bewustzijn komen dat het leven niet meer voortkomt uit mijn keuze voor Hem, maar uit Zijn keuze voor mij. ‘Oefenen in de genade’ heet dat. En daarin raakt een mens een leven lang niet uitgeleerd.” ←

## LEIDING IN DE OPVOEDING

# Voorgaan in goede keuzes Tips van ds. G.W.S. Mulder

**God leidt levens. Menselijk gesproken moeten ouders ook leiding geven aan de levens van hun kinderen. Hoe doe je dat? Ds. Mulder noemt hiervoor wat aandachtspunten.**

### Wees vasthoudend

„Ouders moeten vasthouden aan hun principes, consequent zijn in hun keuzes en daarin Gods Woord volgen, ook als dat tegen de wereld in gaat. Dat betekent dat je een aparte positie inneemt. Laten we maar tegen onze kinderen zeggen dat we daarvoor niet wijken.”

### Leg keuzes uit

„Laat je kinderen dat met je meebelevén, zodat je motivatie duidelijk is. Noem de schakelpunten: waarom doen we dit wel en dat niet? Nodig is om stapje voor stapje te verduidelijken waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Betrek ze daarin al op jonge leeftijd. In de eerste tien levensjaren moet het fundament zijn gelegd.”

### Laat kinderen meevoelen

„Ga daar niet over preken. Doe dat op een natuurlijke, ontspannen wijze. En laat de kinderen ook meevoelen dat je het soms lastig vindt om een keus te maken of dat je ergens verdriet van hebt.”