

Recensie door Reformatorische Omroep op 31-05-2017

Ad.b.: Henk Koesveld: *Ridders van Sint Jan*. Een spannend historisch jeugdboek over de tijd van de kruisvaarders. Goed leesbaar, leerzaam. In een 'nawoord' 'Voor wie meer wil weten'(267/270) geeft de auteur achtergrond informatie. ' De orde van Sint Jan of de hospitaalridders, waren in de eerste plaats gericht op de verpleging van zieken en gewonden. De kloosterherberg, in 1023 gesticht, voor pelgrims in Jeruzalem, groeide uit tot het grote Hospitaal waarover je las.(-) overal in Europa kwamen vestigingen. Pas rond 1130 werden de ridders lid van de Orde'(269). Vanaf groep7/8.

Van harte aanbevolen.