

Door Nicoline Platschorre

Voor jou gelezen

Dit blijft mijn geheim

Een sprekende titel voor dit pas uitgegeven boek. Auteur Joke van Winkel is er in geslaagd om de leefwereld van jonge meiden op een herkenbare en realistische wijze weer te geven.

Het boek bevat het verhaal van drie meisjes, uit dezelfde vmbo klas. Ze hebben alle drie hun eigen probleem en het valt niet mee om daar open over te zijn. Verschillende thema's komen aan de orde. Pesten en gepest worden, verliefd worden op je leraar en je tekort voelen schieten vanwege je niveau. Het boek begint met Louise. Ze voelt zich eenzaam in haar klas. Ze wordt gepest. Waarom moet Mathilda altijd haar hebben? En waarom doet Edith ook mee met de plagerijen? Vervelende opmerkingen, haar spullen verstoppen, buitensluiten...

'Louise.' Mathilda blijft vlak voor mij stilstaan. Ze steekt een halve kop boven me uit. Op fluistertoon begint ze te praten. 'Straks bij natuurkunde verwisselen we onze namen.' Even kijk ik omhoog. Dat een fluisterstem gecombineerd kan gaan met zo'n angstaanjagende blik! 'De repetitie,' gaat ze verder. 'Jij zet mijn naam op je blaadje en ik jouw naam.'

Ik wil 'nee' schreeuwen, maar mijn keel lijkt dichtgeknepen. 'En als je geen voldoende haalt, ga je eraan! Ik weet dat je goed geleerd hebt.'

Louise wil er eigenlijk met niemand over praten, maar gelukkig

ontmoet ze een paar personen in haar leven bij wie ze wel open durft te zijn. En dan komt gelukkig ook haar mentor in actie.

Edith is, nadat haar best vriendin Fenna verhuisde, vriendin geworden met Mathilda. Dat valt niet altijd mee. Want Mathilda vindt dat ze best lol mogen hebben met Louise, terwijl Edith het niet leuk meer vindt. Ze kan niet goed tegen Mathilda op en daarbij weet Mathilda ook teveel over Edith. Mathilde heeft namelijk Ediths verhaal aangehoord over Bob... en dat is nu juist haar geheim. Niemand mag weten dat ze haar aardrijkskundeleraar meer dan aardig vindt. Ze probeert al zijn gangen na te gaan en belt hem zelfs een keer op met vragen over het huiswerk. Tot ze zo ver gaat dat ze bij hem thuis een boek gaat lenen...

'...je hebt nu het boek dat je wilde lezen. Veel leesplezier. Ik zie het wel weer terug als je het uit hebt. Het heeft op zich geen haast.' Ik knik en loop naar de deur. Voordat ik naar buiten ga, draai ik me nog een keer om. 'Bedankt dat ik het van je mag lenen, Bob.' 'Ik ben gewoon meneer Zeeman voor jou.' Zijn stem klinkt kort en zakelijk. Niet dezelfde stem waarmee hij maandag zei dat mijn jurkje zo goed stond.

Edith krijgt het steeds moeilijker. Meneer Zeeman heeft de directeur ingelicht en Edith moet op gesprek

komen. Ze voelt zich niet op haar gemak meer bij Mathilde, zolang die vervelend doet tegen Louise. Maar hoe kan ze dit duidelijk maken?

Maar ook Mathilda heeft het niet makkelijk. Ze voelt zich minderwaardig omdat ze niet havo of vwo doet, net als haar broers. Haar ouders vinden dat ze beter haar best moet doen. Thuis gaat het elke keer over haar prestaties.

'Ik ben gewoon niet goed in wiskunde.' 'Smoesjes. Je moet beter je best doen. Eerst zak je terug van de havo naar het vmbo en nu haal je de ene onvoldoende na de andere.' 'Ik haal niet de ene onvoldoende na de andere. Alleen wiskunde en natuurkunde vind ik lastig,' val ik uit. 'En ik ben ook niet teruggezakt naar het vmbo. Ik zit nu gewoon op mijn eigen niveau.'

'Doe niet zo brutaal.'

Ik ben niet brutaal. Ik zeg gewoon wat waar is. Maar dat mag hier in huis niet...

Maar als haar moeder een straf bedenkt om de cijfers omhoog te krijgen, gaat Mathilda ook een plan bedenken.

Totdat ze vrijwilligerswerk kan gaan doen op een buitenschoolse opvang. Dan komt er een andere kant van Mathilda naar boven. Dit is iets waar ze zich goed bij voelt. Ze maakt zich zorgen om Cas, want ze heeft gemerkt dat hij geplaagd wordt en daar moet ze wat aan doen!



Een boeiend geschreven boek, dat je vast in één keer uit wilt lezen. Er gebeuren veel herkenbare en humoristische dingen. Maar ook minder fijne situaties worden beschreven. Voor veel tieners zal er herkenning zijn. Hopelijk opent dit boek, misschien onbewust, de ogen van jongeren die zich in bepaald gedrag herkennen. Dat kan dan

alleen maar winst opleveren.

Een vlot en goed geschreven boek voor meiden vanaf ongeveer 11 jaar.

Prijs: € 14,90

EAN-code: 9789033129094

Uitgeverij: Den Hertog

Pagina's: 225

GEBONDEN