

Ada Schouten-Verrips

EEN HERDERSJONGEN DIE DOMINEE WERD

Over het leven van ds. H. Roelofsen

Aantal blz.: 90.

Prijs: 8,90. Harde omslag.

Een herdersjongen die dominee werd. Hendrikus Roelofsen (1852-1930) ging elke dag met de schapen van zijn vader de hei op in Lunteren. Hij ging altijd met zijn vrienden om: kaarten en plezier maken. Maar tegenwoordig komt hij zelfs door de week naar de kerk. Hij komt niet meer naar de dominee van Lunteren. Wat is er aan de hand? En wat doet hij rond Kerst 1880 op de boerderij van Wouter Koudijs? Lees zelf hoe de Heere een eenvoudige schaapherder van de hel naar de preekstoel leidt. In zijn boek *Levensschets* schrijft hij over zijn eigen leven. Hij schrijft over het werk van de Heere in zijn leven. Zaken die te moeilijk zijn heeft Ada Schouten wat beschreven in deze uitgave. Vaak aan het eind van een hoofdstuk worden een aantal zaken verder toegelicht: **Wat is een gezelschap? (28). Wat zijn Kruisgemeenten? (44). Te weinig regen; Een bidstond houden (55). Kerkelijke bevestiging van huwelijk van ds. G.H. Kersten met mej. C.A. Wisse (63).** Wat word je jaloers op de mensen die de Heere Jezus liefhebben. Je zou zelf ook de Heere willen kennen.

Leesniveau: 6/7.

Van harte aanbevolen!