

Recensie door Reformatorische Omroep op 31-05-2017

Ad.c: B. Hoogwerff: Een nieuw lied. Twaalf verhalen over het begin van de hervorming in ons land. De verhalen (omvang van 5 blz.) zijn gebaseerd op historische feiten en Rino Visser heeft er prachtige tekeningen bij gemaakt. Op blz. 66/67 geeft de auteur verantwoording over de geraadpleegde bronnen. Geschikt om een spreekbeurt te houden in groep 7/8 en op de verenigingen. De eerste martelaren (brandstapel) in de Nederlanden, Hendrik Voes en Johannes van Essen in Antwerpen. 'Jacques en Francois lopen zwijgend naast elkaar. (-) Jacques zegt: 'Die twee waren geen ketters, maar echte kinderen van God. Waren wij ook maar zo gelukkig'(12). Laten we de daden van God niet vergeten.

We bespraken:

Drs.I.A.Kole